

ΕΠΑΦΕΣ

Ο Μικρός Πρίγκιπας στο 2006

Η α ήθελα τη νέα χρονιά να αρχίσω με 2006 χαρούμενα μηνύματα, με 2006 ευχές για χαρά, αισιοδοξία, δύναμη και αγάπη. Με θετικές σκέψεις για ό,τι νέο και καλό μπορεί να έρθει μέσα σε αυτή τη χρονιά, μικρό ή μεγάλο, του νου μας αναπαράσταση, των χειριών μας δημιουργήμα, των συμπολιτών μας ευεργέτημα. Δε θα ήθελα να οδηγηθεί η πένα μου σε θλιβερά μαντάτα, σε απάνθρωπα έργα και ημέρες, που γεμίζουν τα ειδησεογραφικά δελτία, γιατί έτσι πρέπει βέβαια να καταδικαστούν στην κοινή γνώμη. Κι ενώ η σκέψη απορρίπτει αυτήν την τάση μου από τη μια, αλλά ο συναισθηματικός εγκέφαλος πιέζει για γραφή από την άλλη, συμβιβαστική λύση δίνει η συμβολική δύναμη



ΤΗΣ
ΝΙΚΗ
ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗ*

της λογοτεχνίας.

Αν ερχόταν σήμερα ο Μικρός Πρίγκιπας - ο γνωστός λιλιπούτειος ήρωας του Γάλλου συγγραφέα Αντε Σαντ Εξιπερί - στη γη, θα έπρεπε να προσθέσει μερικούς ακόμη πλανήτες στην ατζέντα του. Έναν πλανήτη όπου θα κατοικούσε ο ρατσιστής. «Τι θα πει αυτό», θα τον ρωτούσε, έτσι περιεργός που ήταν για να μαθαίνει. Έναν ακόμη πλανήτη όπου θα κατοικούσε ο ηθικός αυτουργός. «Ποια είναι ακριβώς η δουλειά σου», θα τον ρωτούσε κι αυτόν. Έναν άλλον ακόμη πλανήτη όπου θα κατοικούσε ο όχλος. «Γιατί είστε τόσο πολλοί κι έχετε μόνο ένα όνομα, "όχλος", αφού ο καθένας είναι μοναδικός, έχει ένα όνομα κι είναι υπεύθυνος για τις δικές του πράξεις», θα ζητούσε επίμονα να μάθει με όλη την αθωότητα της περιέργειάς του.

«Πρόσεξε τι σου λένε, μόνο με τα μάτια της καρδιάς μπορείς να βλέπεις καλά», θα θυμόταν τα λόγια της αλεπούς. Κι έτσι ήταν. Όλοι αυτοί του έλεγαν ψέματα σε αυτά που ρωτούσε, γιατί αυτό που πραγματικά αντιπροσώπευαν ήταν ανήθικο, γι' αυτό και το έκρυβαν. Αν τον ρωτούσες να σου δώσει ένα παράδειγμα από κάτι πολύτιμο που το έχεις κάθε μέρα και όταν το χάνεις καταλαβαίνεις την αξία του και τη μοναδικότητά του, δε θα σου έλεγε «το νερό στην έρημο», όπως συμβαίνει στο γνωστό βιβλίο. Θα σου έλεγε «ο κολλητός σου φίλος όταν φεύγει». Αυτό μπορεί να σημαίνει όμως και θάνατο, το θάνατο ενός παιδιού μέσα από την παρέα των δικών του κολλητών, τι κι αν αλλάζει η εθνικότητα, η παρέα και η φιλία δεν περιβάλλονται από σημαίες. Αυτά γράφονται για τους μεγάλους μέσα από ένα βιβλίο για παιδιά, ακριβώς γιατί ένα γεγονός που γνωρίζει γενικευμένη κοινωνική κατακραυγή δύσκολα ξεασυμβαίνει.

Μακάρι να πρυτανεύουν η λογική και ο νους όλων μας. Από αυτές τις διαβεβαιώσεις - υπάρχουν άφθονα γενετικά, μόνο που περιβαλλοντικοί λόγοι διαστρεβλώνουν την πορεία τους ενίοτε. 2006 ευχές για ό,τι καλό...

* Η κ. Νίκη Δελικανάκη είναι σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.